

SNÄTTRINGE HUSBLAD

NR 65 – ÅRGÅNG 26 – JUNI 2005
MEDLEMSINFORMATION



Nyinflyttad – Berg – Matbörsen – Digital-tv

www.snattringe.com

Innehåll i detta nummer

Ledare.....	3
Inför Långsjörundan.....	3
Surfa snabbare.....	3
Styrelse, medlemsrabatter.....	4
Städdag.....	5
Snättringes berg.....	6
Blomsterkurs.....	9
Efterlysning.....	9
Nyinflyttad del 2.....	12
Hyr tält och stolar.....	17
Digital-tv.....	20
Matbörsen 30 år.....	24
Snättringeskolan.....	26

Bredbandskommittén informerar: Alla telestationer inom vårt område är nu utbyggda så att vi kan få ADSL upp till 24 Mbit. Glöm inte bort att surfa in på www.snattringe.com

Snättringe Husblad ges ut av Snättringe Fastignets-ägareförening

Medlemsinformation utkommer 4 gånger per år varav Husbladet 3 gånger per år. Upplaga 3200 ex.

Ansvarig utgivare:

Lars Lehman

Redaktion:

Anna Enström
Bengt Höglund
Lars Tiberg
Gert Östergaard
Karin Östmark

Webmaster:

Gert Östergaard

Annonsansvarig:

Bengt Höglund

Medarbetare i detta

nummer: Gunnel Jacobsen,
Irma Jansson

Adress:

Snättringe fastighetsägare-
förening
c/o Gråbergsvägen 17
141 43 Huddinge

E-post: info@snattringe.com

Hemsida: www.snattringe.com

Gillar du kultur?

Vill du hjälpa till med att föra in sång, musik, konst och annan kultur i Snättringe?

Styrelsen har tagit starkt intryck av den aktiva kulturverksamhet som sker i Segeltorp och skulle gärna vilja se något i den vägen i Snättringe. Vi tror på aktiviteter. Därför vill vi gärna starta upp en kulturkommitté i föreningen. Vi kan tänka oss samverkan mellan denna kommitté och Segeltorp samt andra aktiviteter som julfest, Snättringedagen, Långsjörundan och årsmöte.

Självklart ska det även finnas utrymme för egna varianter. Vad sägs om en gitarr och en sångröst i föreningens tält vid solnedgången kring Långsjöns södra ände? Eller välkommande musik eller konst vid trappan upp mot oss från Stuvsta station på en eftermiddag till glädje för hemkommande snättringebor.

Nu söker vi alltså några boende som skulle känna glädje av att medverka i framtagandet av dessa kulturaktiviteter för oss i Snättringe. Kontakta gärna någon i styrelsen, maila eller skriv till oss. Du är varmt välkommen!



Lars Lehman
Ordförande

Tävla med din hund, gå Långsjörundan i höst

Boka redan nu ert deltagande i Långsjörundan söndagen den 18 september 2005!

Vem kan säga nej till gratis kaffe eller annan dryck kombinerat med kunskaps-givande utställningar och frågor i en hälsogivande promenad runt vackra Långsjön?

Vi kommer även att fortsätta med en hundaktivitet i år. Förra året blev ju så lyckat!

I år blir det två olika klasser för hundarna: 1 Den tricksigaste hunden. 2 Sådan Husse/Matte, sådan hund.

Vi har priser till våra deltagare med flest rätt på frågerundan. Ingen föranmälan behövs. Ta bara med rätt kläder och en penna!



Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 2005

Styrelse

Ordförande

Lars Lehman

Vice ordförande

Bo Antonsson

Kassör

Annsöfi Ericsson

Sekreterare

Halina Öhman

Ledamöter

Bengt Höglund

Helmuth Hoffman

Gert Östergaard

Suppleanter

Lars Tiberg

Ulla Markhester

Kommittéer

Miljö och stadsplaner

Lars Lehman

Information

Lars Tiberg

Lars Lehman

Bengt Höglund

Gert Östergaard

Anna Enström

Karin Östmark

Inköp

Helmuth Hoffman

Fest

Bo Antonsson

Birgitta Eriksson

Halina Öhman

Gransamverkan

Lars Lehman

Bo Antonsson

Halina Öhman

Historia

Gunnel Jacobsen

Hans Wångberg

Placeringar

Kennet Bergh

Eric Byström

Annsöfi Ericsson

Studiecirklar

Halina Öhman

Tält

Lars Lehman

Mikael Jonsson

Gert Östergaard

Bredband

Gösta Eriksson

Björn Norén

Roine Markhester

Christer Kambler

Medlemsregister

Ann-Britt Nyberg

Östergaard

Gert Östergaard

Revisorer

Leif Andersson

Gustaf Rubinsson

Revisorssuppleanter

Thomas Hugosson

Ingvar Gustafsson

Valberedning

Per-Axel Lindqvist

Bernt Söderlund

Fax till föreningen: 71113 38

E-post: info@snattringe.com

Hemsida: www.snattringe.com

Medlemsrabatter

Visa upp årets medlemskort i Snättringe Fastighetsägareförening för att få din rabatt.

Dala Trä

Lillendsvägen 39 Tel 774 74 70

10 % på ordinarie pris.

IG:s VVS Fastighetservice

Tel 774 42 43 Mobil 070-607 94 91

15 % på ordinarie timpris.

Lelles Bildelar

Gullarängens gård Tel 774 13 00

15 % på beg. bildelar. Gratis skrotning av komplett bil.

LTH EI

Tel 774 41 63 Mobil 070491 39 00

5 % på elinstallationer och materiel.

Malms Fastighetsbyrå

Tel 774 82 88

20 % på mäklararvodet.

OKQ8

Huddingevägen 376 Tel 711 10 82

10 % på tillbehör och oljor (ej batterier, däck och specialerbjudanden).

10 % på hyra av släp.

Stuvsta Glasmästeri

Stationsvägen 29 Tel 711 17 40

10 % på reparationer av fönster i hemmet.

30 % på reparation av fönster inlämnat i butik.

10 % på inramningar.

Stuvsta Rör

Djupåsvägen 19 Tel 556 405 90

10 % på vvs-varor, tillbehör och beställningsvaror

(ej extrapriser eller kampanjer).

Thomas Glad AB

Solhemsvägen 25A

Tel 779 80 50 Mobil 070-779 57 00

5 % på allt inom grävning och markarbeten.

Woody

Djupåsvägen 8 Tel 608 93 00

Begär offert vid större köp.

Annonsera i Husbladet!

Du når cirka 3200 hushåll i Snättringe, tre gånger om året. Våra läsare är en köpstark grupp som gärna gynnar sina lokala leverantörer!

Vänd dig till Bengt Höglund på telefon 08- 774 97 47. Priserna nedan är exklusive moms och gäller per nummer vid annonsering i tre nummer. Dimensionerna anges i cm, bredd x höjd.

Husbladets redaktör i åtar sig att vid behov hjälpa dig att utforma annonsen.

Annonserprislista

Storlek		Sv/v	Färg
Helsida	21 x 30	1 500 kr	3 000 kr
Halvsida	16,5 x 12,5	800 kr	1 500 kr
Kvartssida			
liggande	16,5 x 6	500 kr	1 000 kr
stående	8 x 12,5	500 kr	1 000 kr

Snygga Trygga Snättringe

Rapport från städdagen den 16 april

Städdagen lördagen den 16 april blev ett första stapplande steg med viss effekt. Vi fick ett mycket bra gensvar från kommunen genom Ulf Alshammar och från Vattenfall genom Henrik Flodqvist.

Kommunen ställde upp med fyra containrar på två olika ställen inom området. De höll även med sopsäckar. Vi som städade på våra egna och/eller andras gator kunde slänga påsarna i containrarna. Trots skyltar var det ändå så att ett antal boende kastade föremål som kom inifrån hus.

Vattenfall erbjöd sig att ta bort klotter på fyra transformatorstationer som senare utökades till sju om vi försökte se till att de komposter som okända personer har lagt upp vid några transformatorstationer togs bort. Vattenfall har även erbjudit sig att på försök ta bort klotter från elskåp efter Häradsvägen.

På flera gator tog enskilda initiativ och tog bort klotter i natur och på olika föremål. Stort tack för det!

Städpatruller

Vi var sju tappra städare, de flesta föreningsfunktionärer samt Sven-Eric och Maud från Gråbergsvägen, som ställde upp vid Snättringeskolan för att ta mer än vår egen gata.

Vi tog Snättringeskolan, delar av Stambanvägen och vår sida närmast Stuvsta station samt Häradsvägen mellan Stuvsta station och Snättringeskolan.

En lika tapper grupp gjorde en allmän god gärning längs Häradsvägen mellan Snättringeskiosken och Utsäljeleden med Bo Antonsson som härförare. Skillnaden på ostädat område längs Häradsvägen var mycket tydlig.

Rent och snyggt

Det var en otroligt härlig känsla att se hur rent det blev efter att vi hade gått fram. Det var tydligt att många Marlbororökare slänger sina paket på gatan. Det var också mycket vanligt att hundägarna hade kastat ut sina bajspåsar ut på gräsmattorna.

Från oss i föreningen vill vi gärna ge beröm till de boende på Brötvägen som hade gjort gatan

mycket fin. Det fick oss att föreslå Vattenfall att ta bort graffittin på transformatorstationen där.

En annan rolig effekt av städdagen blev spontana trevliga kontakter mellan olika boende.

I samband med städningen tog vi även kontakt med restaurangerna på vår sida närmast Stuvsta station. Vi mötte en mycket god vilja från personalen där vilket också blivit delvis synligt.

En annan positiv åtgärd som skett efter att vi tillsammans med bland annat Snättringe socialdemokrater träffade Södertörns renhållning är att det har blivit bättre kring flera av våra återvinningsstationer.



Klottersanering pågår!

Foto: Bengt Höglund

Nu går vi vidare

Vi bedömer att informationen om städdagen var något bristfällig detta år, men detta var bara en början. Vi återkommer med nya krafter och bättre information nästa år. Vi hoppas även få med fler aktörer, kanske skolelever.

Till nästa år hoppas vi även kunna ordna en rolig efteraktivitet för de som deltar i den allmänna städningen.

I maj har vårt område varit mycket vackert efter att gator har sopats och löven är nyutslagna. Låt oss försöka behålla och utveckla vårt vackra, rena Snättringe under den kommande sommaren!

Lars Lehman



Rena hälleberget

Husbladet går på djupet med höjderna. Vad döljer sig i berget? Följ med på en tur till en av Snättringes höjdpunkter!

En smal stig leder från Häradsvägen in mellan två villor och rätt upp på toppen av ett av Snättringes högsta berg. Den går brant uppför genom den glesa tallskogen. Överst i backen vaktas stigen av stora grå hällar.

Det är en trolsk stämning här under träden, men det är ingen orörd vildmark precis. Här och var ligger en ölburk och på krönet tronar vattentornet i sin färggranna klotterkjol. Vi befinner oss på Kallkärrsklinten, sjuttio meter över havet och fyrtio meter över Långsjön.

Här håller kråkorna kvällsmöte i mobilmasten. På ängen tittar frisk grönska upp genom fjolårsgräset kring valborgsbrasans sotiga rester, och runtom sticker gråberget upp nacken.

Utsikten är vid. Mot sydöst kan vi se dalgången breda ut sig ner mot Fullersta och Flemingsberg. Långt borta sticker vattentornet i Visättra upp som ett utropstecken över horisonten. Men mot sydväst står kulle vid skogklädd kulle med bostadshusen klättrande i branterna som stengetter.

Detta är Snättringes tassemarker.



Gråberget sticker upp runt ängen.

Urberg

Snättringes många berg är de rejält nedslitna rötterna till en nära två miljarder år gammal bergskedja som kallas Svekofenniderna eftersom den en gång täckte stora delar av det som nu är Sverige och Finland.

Den vanligaste bergarten är *gnejs*, en form av urberg med skikt av olikfärgade mineral som slingrar sig i stenen.

Sörmlandsgnejsen som vi har i Snättringe var en gång lager av lera och fin sand på en havsbotten. Jordskorpan rörde sig, havsbotten veckades ihop och drogs ner i djupet och de lösa avlagringarna omvandlades av högt tryck och hög temperatur till stenhårt urberg.

Vulkaner och jordbävningar härjade i miljontals år. Höga berg sköt upp och vittrade sönder. Krafterna fick jordskorpan att spricka i olika riktningar och



Bergarter på Kallkärrsklinten. Stora bilden: en hållyta med ljusare granit överst, mörkare gnejs nederst. Övre raden närbilder, från vänster: gnejs, granit, granit med stora kristaller av fältspat.

i somliga av sprickorna trängde smält berg upp från djupet och stelnade. Detta har efterlämnat skivor av

andra slags sten i gnejsberggrunden, så kallade gångar.

Vissa gångar har stora, ofta välformade kristaller av olika mineral som kvarts, fältspat och glimmer. De kallas *pegmatitgångar*.

Andra gångar består av mörka vulkaniska bergarter, *diabas* eller *grönsten*.

Dessutom finns en del *granit* i berggrunden, uppsmält berg som stelnat djupt nere i jordskorpan och bildar oregelbundna klumpar av en stark, seg sten som ofta ser prickig ut eftersom de olika mineralen är jämnt spridda i stenen.



Hällparti på norra sidan av Kallkärrsklinten. Bergtet här består till stor del av granit eller pegmatit. Hällytan är oregelbunden och kantig jämfört med de slätare gnejshällarna.



En klyfta i berget. Kanterna är släta. Kanske en utvittrad gång?

Nedslipat

Den gamla nedvittrade bergskedjan slipades plan av hav och vindar under årmiljonerna. Därför är alla Snättringes berg ungefär lika höga, 60-70 meter över havet. Sprickorna där berget krossades ner har vittrat ur och blivit till djupa dalgångar ofta med sjöar och vattendrag i. Långsjön till exempel ligger i en sådan sprickdal. Kvar står rader av kantiga berg med branta sidor, ungefär som tangenterna på ett tangentbord.

Valryggar

Här på Kalkkärrsklinten går berget i dagen överallt. På hållarna växer lavar och mossor, i skrevorna blåbärsris och ljung. Tall, björk och asp slår upp vid minsta antydning till jord. Här och där går en spricka rakt genom berget som ett yxhugg. Det kan vara en liten gång som vittrat ur och försvunnit.

Ådringen i gnejsen gör att hållarna ser tvärrandiga ut. De välver sig som valryggar, rundade av årmiljoners vittring i tropisk hetta, när landmassan som nu är Sverige befann sig närmare ekvatorn. På sistone har de blivit framskrapade av inlandsisen och renspolade av havet. Men det är en annan historia.

Text och foto: Karin Östmark

Läs mera:

Sveriges Nationalatlas: Berg och jord 1994

Känn ditt land: Nr 6. Mineral och bergarter. Svenska Turistföreningens orienteringsserie om svensk natur och kultur 1980, reviderad utgåva 1990

Lundegårdh: STENAR, bergarter och mineral i Norden - det levande jordklotets geologi. ICA bokförlag 2002

Möller och Stålhös: Beskrivning till geologiska kartbladet Stockholm SV. Sveriges geologiska undersökning 1969

Geologiska kartbladet Stockholm SV i skala 1:50 000, Sveriges geologiska undersökning 1968

Nationalatlasen och Känn ditt land finns på biblioteket.

Geologiska kartan med beskrivning kan beställas från Sveriges geologiska undersökning, www.sgu.se

Tema: ute-arrangemang

Så satt vi här igen och lyssnade fascinerat när Ylva pratade sig varm om årets trender — betong, glaskross och pasteller. Både blommande och som dekorationer. Alla nya färger och material.

Trädgårdsmässan har precis avslutats och väckt vårt spirande behov av trädgård, blommor och vackra arrangemang, så vi var många som kommit till Snättringeskolans matsal en onsdagskväll i april.

Att arrangera blommor på ett fantasifullt sätt har verkligen blivit populärt här i Snättringe och visst är vi lite smickrade att en TV-kändis som Ylva Landerholm fortfarande vill komma och lära oss!

Den här gången byggde vi på vackra fat av zink ett arrangemang att ställa på våra ute-trappor. Mossa som staffage, höjd, tyngd och färg.



Ylva (till höger) instruerar ett par av deltagarna i blomsterkursen.

Raka linjer och sist men inte minst "long lasting"! för att glädja oss en bra bit på väg mot sommaren.

Text och foto: Irma Jansson

Var tjugosjätte medlem utan kort



Har du fått ett sånt här?

**Har du betalt din medlemsavgift i år?
Har du i så fall fått medlemskortet
hemskickat?**

Fastighetsägareföreningen har i år fått in inte mindre än 1383 medlemsavgifter. I mitten av maj skickade vi ut 1335 stycken medlemskort. Vi kunde helt enkelt inte lista ut vem som hade betalat de resterande avgifterna!

Ni femtiotre medlemmar som vet med er att ni har betalt, men som inte har fått kortet: hör av er till Ann-Britt Nyberg Östergaard på telefon 711 99 14 och berätta när och hur inbetalningen gjordes så ska ni få era medlemskort och vi får ordning på medlemsregistret.

Snättringe i Huddinge kommun

Den populära serien fortsätter. I detta avsnitt kan vi följa Snättringe från 1920-talet till våra dagar.

Nybyggartid och nutid

Från omkring 1920 hade man alltså förutsättningarna: byggbar mark, vägar och järnvägsstation med stickspår, och sen började det på allvar. Fler och fler trångbodda stockholmare sökte sig hit. Många var hantverkare som litade till sin egen förmåga att bygga hus. I ett avgränsat område vid Häradsvägen bosatte sig exempelvis ett antal snickare. Det var också vanligt att olika yrkesgrupper bytte tjänster med varandra. För att få vatten grävde man egna brunnar och man hade torrklosetter som skulle tömmas. Man odlade potatis och planterade fruktträd och bärbuskar för att dryga ut ekonomin, men det var långt ifrån ett färdigt samhälle. Närmaste livsmedelsaffär och skola fanns i Långbro i Brännkyrka socken på andra sidan Långsjön.

Man insåg att man behövde hjälpas åt och började bilda föreningar. Segeltorps elektriska distributionsförening fanns redan och 1919 bildade man Snättringe-Milsten Tomtägareförening. 1924 hade de flesta hus i Snättringe elektrisk belysning, men man kompletterade länge med fotogenlampor. 1926 bildade man Snättringe socialdemokratiska förening. Några andra partier var inte så aktuella för de första nybyggarna att det blev några lokala föreningar.

1929 bildades Snättringe municipal-samhälle, ett av sex i Huddinge socken. Det ordnades allmänna val och invånarna skulle välja ledamöter till municipalnämnd och municipalfullmäktige. Varje municip hade ansvar för vägar, tomtindelning, belysning och så småningom vatten och avlopp i sitt område, men inte för skola och fattigvård, det sköttes av församlingen/socknen.

En av de första åtgärderna var att ordna

vägbelysning, men i början var det glest mellan lamporna.

För Snättringes del varade municipal-samhälletiden i drygt 20 år. Gränserna mellan samhällena gick genom obebyggda bergs- och skogsområden och är svåra att uppfatta idag när områdena blivit ihopbyggda. På ett ställe vid Häradsvägen i närheten av Lövdalsvägen har den gamla gränsskylten fått stå kvar i alla år. Gränsen till Stuvsta gick ungefär där vattentornet ligger idag

I början när snättringebarnen gick i skola i Långbro, kunde de ibland få båtskjuts av någon som rodde dem över sjön, vanligtvis gick de runt sjön och när isen höll gick de över sjön.

1930 byggdes en skola i Snättringe. Det är det gula hus som fortfarande finns kvar vid Snättringeskolan. Det var två klassrum och lägenhet ovanpå till lärare. Skolan har sedan utökats i omgångar med flera byggnader och har nu en kringbyggd gård med en separat gymnastikbyggnad och för närvarande dessutom en paviljong på idrottsplatsen.



Snättringeskolan som nybyggd 1930. Här fanns två klassrum och en lärarbostad ovanpå.

Man ordnade med telefon och häradsdomare Arvid Karlsson upplät ett rum i sin villa på nuvarande Oxelvägen till telefonväxel. Man hade tresiffriga telefon-

nummer och fru Elsa Nilsson på nuvarande Poppelvägen var växeltelofonist.

Det var en stor händelse när det 1935 började köra bussar mellan Källbrink och Stuvsta station.

Det nya municipalsamhället behövde en möteslokal och man bildade föreningen Snättringe Samlingslokal, förkortat SSL. Man fick mark i backen mellan nuvarande Snättringevägen och flerbostadshusen vid Bergakungsvägen och medlemmarna byggde själva. Först gjordes en dansbana och där ordnades fester för att samla in pengar och 1932 byggdes Snättringe samlingslokal. Föreningen fick låna pengar av LO och huset användes sedan flitigt i 40 år. Det var fester, sammanträden med de olika föreningarna, vallokal, lekskola och senare även kommunal fritidsgård. Tyvärr brann huset ner dagen före nyårsafton 1972 på grund av överslag i de elektriska ledningarna.



Hörnet Snättringevägen-Häradsvägen på 1930-talet. Till vänster Knallens livs med fotogenpump.

Gammalt vykort

Det behövdes livsmedelsaffärer. Den första öppnades på 1920-talet i hörnet av Snättringevägen och Häradsvägen, det var Knallens livs. Där såldes inte bara mat utan även fotogen. Man hade en pump och pumpade upp fotogen ur en cistern som var nergrävd i marken. Huset finns kvar och nu 2005 är det en bilförsäljare och företaget Plast-in som använder huset. På 1930-talet etablerade sig fler livsmedelshandlare, som mest fanns det fem stycken och alla hade springpojkar på cykel. Det var Wittenströms affär i hörnet av nuvarande Snättringeleden

och Jon Torparens väg. Snättringe livs (Vivstens affär) nuvarande "Annorlunda ting" vid Lönnvägen. Den flyttade senare ner till Snättringeleden och blev Vivo som nu har bytt namn till Vi. Vid Yrkesvägen fanns Pettersons livs. Konsum på Häradsvägen (nu pizzeria) öppnade 1943 och stängde 2002. Av de fem butikerna finns nu bara Vi kvar.



Snättringe Konsum med neonskylt.

Mellan Allévägen och Häradsvägen hade Snättringe gård ända in på mitten av 1960-talet ett stort växthus. Det värmdes upp med en nedsänkt koleldad panna och varmvattenledningar i jorden och man odlade och sålde både grönsaker och blommor.

De stora förändringarnas tid

I mitten av 1900-talet bestod Huddinge socken fortfarande till största delen av en stor och ganska opåverkad skogs- och jordbruksbygd. De små tydligt avgränsade villasamhällena låg längs landsvägarna och de två järnvägarna, stambanan och Nynäsbanan.

1950 centraliserades den kommunala administrationen. Municipalsamhällets tid var förbi och Huddinge upphörde att vara socken och blev kommun. Det som slutligen stjälpde de små municipen var vatten- och



Omslaget till Erik Lindholms bok *Bergbyn Milsten*.

avloppsfrågorna. Det behövdes större enheter för att bekosta vattentorn, ledningar och reningsverk. Vid den tiden började man också bygga flerbostadshus i Huddinge och villaområdena började förtätas. Även Snättringe berördes och i tidigare orörda berg- och skogsområden byggdes på kort tid flera radhusområden.

Radhus

De första radhusen byggdes 1960-61 vid Häradsvägen vid gränsen mot Segeltorp.

Milstens radhusområde började byggas 1968 och har sedan byggts ut i etapper. Det är ett arkitektoniskt väl genomarbetat område där den bergiga terrängen sparats. Den ansvariga arkitekten Erik Lindholm har beskrivit området i ett häfte som kom

ut 2003 och som han kallat Bergbyn Milsten.

Utsälje radhusområde kom något senare och där sprängdes stora delar av bergen bort så man fick plana ytor för husgrupper. När det området kom behövdes det ytterligare en skola, det blev Utsäljeskolan. Sedan har det också byggts tre mindre radhusområden. Ett vid Allévägen, ett vid Frösövägen och det senaste i slutet av 1990-talet vid Stenhuggar-, Oxel- och Ängshyddevägarna. Den marken hade en gång reserverats för ytterligare en motorväg in till Stockholm, den så kallade Fläsklösaleden, men det projektet slopades.

Flerbostadshus

De första flerbostadshusen i Snättringe byggdes på 1940-talet vid Häradsvägen, intill skolan. På 1950-talet byggdes husen vid Yrkesvägen och Byalagsvägen intill Stambanan i dåvarande Stuvsta. Vid Bergakungsvägen byggdes på 1990-talet och vid Byalagsvägen en grupp hus i slutet på 1990-talet. De senast byggda husen är anpassade till moderna krav på tillgänglighet, men i de äldre husen är det sämre ordnat. Det finns inga flerbostadshus med hyreslägenheter i Snättringe. Många av de äldre Snättringebor som säljer sina villor väljer att flytta till Stuvsta centrum eller Huddinge centrum.

Egna småföretag

Det var många av nybyggarna som hade "eget hemmavid", antingen som enda inkomst eller som extra inkomst.

Runt om i Huddinge fanns det växthus, som värmdes med en nedsänkt ved/koleldad panna och varmvattenledningar i jorden. Ett låg vid Snättringe gård och där kunde man köpa blommor och till och med meloner. Några företagare blev stora och hade anställda som till exempel Preinitz verkstäder med som mest ett 80-tal anställda i Snättringe gårds gamla ekonomibyggnad. Vide-len vid Snättringeleden sydde barnkläder och hade ett 20-tal sömmerskor. I det huset är det numera förskola men Vide-lens gamla skylt sitter ännu på väggen, väl synlig från vägen.



Kommundelslogotypen, ritad av EWK.

Kommundelsnämnder

Under 14 år, perioden 1989-2002 var Huddinges kommunala förvaltning uppdelad i sju kommunaldelsnämnder, och bostadsområdena Snättringe och Stuvsta bildade en gemensam kommunal. Den välkände tecknaren och Stuvstabor Ewert Karlsson, EWK, ritade en logotyp med stationshuset, bron och en järnväg med fem spår. Ett för varje politiskt parti som styrde i Huddinge då. En Stuvstabo och en Snättringebo möts på bron och hälsar på varandra. Det

drogs nya gränser, och gränsen mellan Snättringe och Stuvsta flyttades österut till järnvägen, något som många "före detta" Stuvstabor aldrig accepterat. Gränsen mellan Snättringe och Segeltorp flyttades också så att hela Utsälje radhusområde överfördes till Segeltorp.

Från och med 2003 är perioden med kommunaldelsnämnder slut och Snättringes gränser har blivit "än mer flytande", men både fastighetsägareföreningen och andra snättringe-

föreningar fortsätter tills vidare att räkna in både radhusen i Utsälje och området ända fram till järnvägen i sina intresseområden.

Under 2004 fick kommundelen Segeltorp postadress Segeltorp i stället för Huddinge och då försvann Utsälje som postområde in i Segeltorp.

Gunnel Jacobsen

Hyr föreningens bord, stolar och tält!

Planera nu för sommarens fester. Boka tält och möblemang i god tid!

Fastighetsägareföreningens medlemmar kan hyra föreningens tält, bord och stolar till förmånligt pris.

Bokning sker genom:

Gert Östergaard, telefon 08-711 99 14

eller bokning@snattringe.com

Prislista

Priserna gäller för ett uthyrningstillfälle.

Tält	500 kr
1 bord	15 kr
1 stol	8 kr
2 bord + 10 stolar	100 kr
4 bord + 20 stolar	200 kr
6 bord + 30 stolar	300 kr
8 bord + 40 stolar	400 kr

Tält

Tältet är på 4,6 x 6,9 m och rymmer ca 48 sittande.

Bord och stolar

Vi har 40 fäll- och stapelbara stolar av god kvalitet, sju fällbord 180x80 cm och ett fällbord 150x70 cm. Borden är med boklaminat.

Utförlig beskrivning av tält, bord och stolar finns på hemsidan www.snattringe.com.

Välj **Uthyrning** i menyn.

Här kan du också se om tältet och de andra grejorna är lediga!



Föreningens tält under Långsjörundan 2004. Tältet är grönt och vitt som föreningens logga!

Foto: Bengt Höglund



Foto: Berat Höalund

Digital-tv till Snättringe 2007

Husbladet har träffat Håkan Oppmark som är i full gång med att digitalisera Snättringe. Hans företag heter Globitron och håller till på Ymervägen. Även om det dröjer några år innan vi är tvungna att anpassa oss till den moderna tekniken så är intresset stort att skaffa box eller parabol. Många är också lite vilsna och beredda att kasta ut sin gamla tv fast den inte är det största problemet.

Det finns tre sätt att ta emot digitala sändningar 2007: med parabolantenn, via en digitalbox eller, om man bor i flerfamiljshus, genom kabel.

För villaägare ger parabolen flest valmöjligheter och tillgång till ett brett

programutbud medan boxen är enkel och smidig att både använda och installera.

Som vanligt när det gäller ny teknik måste man först ställa sig frågan vad man behöver. Räcker det med Sveriges Radios utbud och TV 4 rekommenderar Håkan

Oppmark boxen, men vill man se massor med sport och gratiskanaler från hela världen (men utan svensk text) är en parabol att föredra. Men tänk då på att köpa en tillräckligt stor parabol annars blir utbudet begränsat.

Det finns många olika satelliter i rymden till exempel Thor, Sirius och Astra så parabolerna kan behöva flera olika huvuden. Filmkanalerna TV 1000 och Canal Digital går att komplettera både med box och parabol men boxen måste då vara utrustad med kortläsare.

Enkla digitalboxar finns från femhundra kronor och uppåt. Väljer man en box med abonnemang från operatören Boxer kostar boxen från en krona men det tillkommer en månads-kostnad. Då ingår även sexton andra kanaler bland andra Kanal 3, Z-TV, CNN och MTV

Bättre antenn på taket

Enligt Håkan Oppmark är det viktigt att antennen (oavsett om det är parabol eller en vanlig antenn) är rätt inställd. Det finns speciella instrument som man använder för att ställa in exakt rätt vinklar för att undvika dålig bild eller i värsta fall ingen bild alls. Särskilt TV 4 kan vara svårt att få in rätt i Snättringe.

Om du har en tv-antenn som är äldre än tio år så finns det risk att du måste byta upp dig för att få perfekt mottagning via digitalbox.

Håkan har också sett många exempel på dåliga kablar och hemgjorda skarvar som ger försämrad bild. Vill man få en perfekt inställning av sin parabol krävs proffsutrustning och gedigen erfarenhet. Håkan

måste ständigt uppdatera sina kunskaper för att hänga med i de snabba svängarna.

Många boxar kan behövas

Ett problem med digitalboxarna är att man i dagens läge måste ha en box för varje tv. Dessutom kan du bara spela in samma kanal som du tittar på om du inte skaffar en box även till videon. På sikt kommer det digitalboxar som klarar båda funktionerna och även inbyggda boxar i både tv-apparater och inspelningsbara dvd-spelare, med eller utan hårddisk.

För oss som bor i Snättringe kan det alltså löna sig att vänta lite med att köpa box om man har en fungerande mottagning och inte redan nu vill ha ett större utbud av kanaler.

Även ljudet är viktigt

Nu är ju inte digital-tv bara bild utan även ljud. Vill man ha riktigt surroundljud i 5.1 är det bara Canal Digital som klarar det idag. Då krävs naturligtvis att man även har en bra förstärkare och surroundhögtalare. I dag sänds många filmer i Dolby Pro Logic och har du en äldre surroundförstärkare är du kanske van att få bioljud hemma. Dolby Pro Logic försvinner dock i samband med digitaliseringen. Förutom alla tv-kanaler finns det också ett bredd utbud av radiokanaler som följer med på köpet när

man går över till digital teknik. Allt från dagens hits till klassisk musik, jazz och 60-talsmusik.

HDTV - nästa utmaning

Som om det inte skulle räcka med tekniska förändringar så står även HDTV för dörren.

En teknik som ger bättre bilder, men som naturligtvis kräver anpassning av utrustningen. I dag är det få TV-apparater som klarar HDTV och det kan nog kännas lite snopet att köpa en ny flatscreen för 35 000 kronor som redan om något år är för gammal.

Den enda distributör att digital-tv som redan idag klarar HDTV är Canal Digital.

Programmen blir inte bättre

Så det är upp till konsumenten att göra sitt val. Hur man än väljer så kan man vara säker på att det efter ett halvår finns bättre teknik till lägre pris så det är bara att gilla läget och hänga med om man alltid vill ha det senaste.

Har man en gammal utrustning och är nöjd med den kan man ligga lågt. För en sak är i alla fall helt säker. TV-programmen blir varken bättre eller sämre oavsett digitalteknik eller HDTV!

Lars Tiberg



Susanne Falk visar stolt upp sin ägandes matbutik, Vi Matbörsen.

Foto: Bengt Höglund

Matbörsen firar 30 år i Snättringe

Husbladet har gjort återbesök hos Snättringes enda kvarvarande matbutik - Matbörsen i Milsten. Butiken har nyss firat 30-årsjubileum och Susanne Falk har varit med sedan starten. Butiken ingick tidigare i Vivokedjan men efter byte av leverantör så blev det bara Vi - fria handlare i samverkan.

Vi-butikerna är en ekonomisk förening som ägs av fria handlare i Stockholmsområdet och på Gotland. Alla är familjeföretag med personligt bemötande som marknadsför märkesvaror med lokal anpassning. Inga egna märken finns på hyllorna. Sedan Bergendahl valdes som grossist har priserna kunnat sänkas vilket Susanne hoppas att även kunderna har märkt. Det trots att varorna nu transporteras från Skåne.

Tuff kamp mot lågpriskedjor

Att hålla låga priser är annars inte lätt för en liten butik med cirka 700 kunder per dag som ligger mitt bland uppdykande lågprisaffärer som Netto och Lidl. Personlig service och fina råvaror kan få kunderna att handla på hemmaplan i stället för att trängas bland lagerhyllorna. Det är tufft att få verksamheten att gå runt, och alla utbyggnadsplaner är skrinlagda. Dessutom ligger Matbörsen på gammal sjöbotten vilket begränsar möjligheterna till expansion. Fler sallader och färdiggjorda mackor är en nyhet som kommer att lanseras under våren.

God mat är livskvalitet

Susanne vill gärna slå ett slag för butiksbakat bröd. Matbörsen har ett stort sortiment av både kaffe- och matbröd som

varje dag finns färskt att förgylla tillvaron med. Att äta gott och unna sig bra kvalitet på alla matvaror tycker Susanne är ett mått på livskvalitet.

Tyvänn är det inte tillräckligt många kunder som sätter smak och kvalitet före lågt pris. Samma sak gäller även ekologiskt odlade produkter som oftast har en betydligt högre prislapp.

Det är bara vi konsumenter som kan bidra till att höja standarden i våra livsmedelsbutiker genom att både efterfråga och naturligtvis även köpa produkter som ligger snäppet ovanför de billigaste storpacken. Många kunder vill ha tillbaka den manuella charkdisken, men få är beredda att betala.

Inte bara mat - även blommor och bensin

Nu när sommaren snart är här så laddar Matbörsen



Pelargonier och andra sommarplantor prunkar utanför butiken.

Foto: Bengt Höglund

upp med massor av blommor och andra trädgårdsprodukter.

- Vi är nog billigast i Stockholm på trädgårdsblommor säger Susanne och blickar ut över tagetes, petunior och begonior.

Lite längre ner vid infarten finns det även billig bensin till salu.

- Så man får råd att åka till lågprisbutiken och handla, skrattar Susanne.

Rånad sju gånger på ett år

Matbörsen har även haft besök av kunder som hellre ville ha dagskassan än dagligvaror. Förra året blev butiken rånad sju gånger vilket kändes tungt för personalen och tunt för plånboken. Därför sköt man upp 30-årsfirandet till i år som egentligen är år 31. Genom de förbättringar som genomförts hoppas Susanne kunna hålla rånarna på avstånd.



Färskt butiksbakat bröd lockar.

Foto: Bengt Höglund

Rotad i Matbörsen

Susanne har gått den långa vägen för att bli butiksägare. Vissa fotspår fanns redan upptrampade eftersom hennes pappa var Konsumhandlare. Det började med extrajobb i kassa och varuplock, charkdisk och butikschef till att idag vara egen företagare med 21 anställda.

En köpmannautbildning med marknadsföring, personalledning och företagsekonomi gav de teoretiska förutsättningarna och ett stort intresse och engagemang har gjort att hon blivit rotad i Matbörsen. Susanne tycker fortfarande att det är lika roligt att gå till jobbet varje dag och ångrar inte sitt val att bli handlare.

Vi på Husbladet önskar Susanne lycka till i kampen att bevara en närbutik i Snättringe!

Lars Tiberg

Vad händer här?



Foto: Bengt Höglund

Det har länge varit problem med ventilationen i Snättringeskolan men nu pågår utbyggnaden i full fart.

Till skolstarten i augusti hoppas man att allt är klart och att det ska finnas tillräckligt med syre i klassrummen. Det blir inte bara förbättrad ventilation utan man passar även på att dra in fjärrvärme.

Sist men kanske mest efterlängtat så får Snättringeskolan ett eget

tillagningskök. Utan bra ventilation fick man tidigare inte laga mat i köket utan endast värma upp mat som levererats i kantiner. Skolmat lagad på plats kommer att ge menyn ett lyft och eleverna mer kraft att orka med skolarbetet.

Med ökat tillskott av både syre och vitaminer kan det bara se ljust ut för Snättringeskolans framtid.

Lars Tiberg