

SNÄTTRINGE
1919

fastighetsägare
förening

Snättringe

Husblad

Medlemsinformation från Snättringe Fastighetsägareförening
Nr 53 - Årgång 22 - April 2001



Datoriserade tandläkare
Snättringeskolan invigd

Arnes minnen Del 1
Ny närpolis i Huddinge

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 2001

Styrelse

Ordförande

Lars Lehman

Vice ordförande

Gösta Eriksson

Kassör

Annsöfi Ericsson

Sekreterare

Gunda Fernström

Klubbmästare

Bo Antonsson

Ledamöter

Bengt Höglund

Helmuth Hoffman

Suppleanter

Lars Tiberg

Halina Öhman

Kommittéer

Miljö och stadsplaner

Lars Lehman

Information

Lars Tiberg

Lars Lehman

Bengt Höglund

Inköp

Helmuth Hoffman

Fest

Bo Antonsson

Birgitta Eriksson

Ann-Marie Bodin

Halina Öhman

Grannsamverkan

Lars Lehman

Bo Antonsson

Halina Öhman

Historia

Gunda Fernström

Placeringar

Kennet Berg

Eric Byström

Annsöfi Ericsson

Studiecirklar

Halina Öhman

Bredband

Gösta Eriksson

Björn Norén

Roine Markhester

Christer Kambler

Revisorer

Leif Andersson

Gustav Rubensson

Revisorssuppleanter

Thomas Hugosson

Kar-Erik Larsson

Valberedning

P-A Lindqvist

Bernt Söderlund



Några av styrelsen för Snättringe Fastighetsägareförening:

Fr v övre raden: Annsöfi Ericsson, Lars Tiberg, Bengt Höglund, Helmuth Hojfinan

Fr v nedre raden: Lars Lehman, Bo Antonsson och Gösta Eriksson.


Husblad

Redaktion:
Lars Tiberg
Lars Lehman
Bengt Höglund (foto)

Snättringe
Fastighetsägareförening
Box 2099
141 02 Huddinge
Fax: 08-711 13 38
e-mail:
snattringe.faf@telia.com
Postgiro: 7 52 73-3
Bankgiro: 111-6664



bli ett hårt tryck på skolan även i framtiden med stora barnkullar, men rektor Janne Johansson är övertygad om att man kommer att klara av anstormningen. Avslutningsvis meddelar Janne att skolbyggnaden ska föräras med ett konstverk som ska monteras på utsidan av den nya skolan. Med andra ord en anledning till nya festligheter.

Bilden tv: Bengt Höglund
Johan Pettersson och Fredrik Nordström
från Elevrådet klipper det blågula bandet

Bli Medlem i Snättringe Fastighetsägareförening !

Föreningen startade 1919 och har m.a.o. funnits i 80 år.
Vi är till för de boende i Snättringe, från järnvägen i öster till Lövdalsvägen i väster.
Från brandvägen i söder till Stockholm i norr.
Vi är ca 7700 människor som bor i Snättringe. Vi bor i nära 3000 hushåll.
Omkring 1400 av dessa hushåll är med i vår förening.

Det är svårt att som enskild driva frågor gentemot myndigheter
men som **grupp** kan vi påverka.

Vi hanterar frågor om boendes intressen för:

- trafik, stadsplan och kommunikationer
- miljö
- trygghet och trivsel



- Vi har kontakt med kommun och kommunalnämnder
- Vi hjälper medlemmar med skrivelser
- Vi ordnar informationsmöten i aktuella frågor
- Vi ordnar tillsammans med andra föreningar julfest
- Vi ger ut en tidning, Snättringe Husblad, 3 ggr per år
- Vi organiserar grännsamverkan mot brott
- Vi förmedlar trädbeskörmning och uthyrning av materiel
- Vi förmedlar trädgårdsvaror med hemkörning till dörren, höst och vår. Till bra pris.
- Vi förhandlar om rabatt hos lokala företag.

Medlemsrabatterna redovisas i varje Snättringe Husblad. Just nu får du rabatter på bl.a. mäkklartarvoden, trä, glas, vagnar, fastighetsservice, biljetter och uthyrmingsmateriel

**Vill Du bli medlem?
Sätt in 80 kronor på vårt pg 752 73-3.
Tack och välkommen!**



Jag vill få mer information om föreningen

Namn: _____

Adress: _____

Postadress: _____

Telefon: _____

Posti ralongen till: Snättringe Fastighetsägareförening, Box 2099, 141 02 Huddinge
eller e-mail: snattringe.faf@telia.com eller fax 08/711 13 38

Arnes minnen Del 1:

De första nybyggarna

Vi har bätt Arne Eklund, välkänd Snättringebo för många av oss, att skriva ned sina minnen. Arne flyttade till Snättringe 1920. Snättringe varda några små hus belägna runt Häradsvägen-Frösövägen samt runt Snättringe Gård. Det vilade en sann pionjärande över Snättringe. Att det var just här som Snättringe har sin vaggga är ingen slump. Området valdes för att det gick att odla marken och att det gick att slå hö. Snättringe i övrigt bestod då mest av skog.



Min pappa Thure Eklund köpte in en bit mark 1918-19 beläget vid Häradsvägen-Frösövägen där i dag även Gnejsvägen ligger. Tomterna såldes då per kvadratfot och kostade 2 öre/kvadratfot. Om jag nu fått rätt upplysningar så går det 11 kvadratfot på 1 kvadratmeter. Priset blev med andra ord 22 öre per kvadratmeter. Hur stor ytan var som min pappa köpte vet jag inte men efter den nuvarande tomtindelningen räckte det till 11 tomter. Eftersom det var så mycket mark blev min pappa tvungen att sälja av några tomter, vilka köptes av Konrad Hagman och Gunnar Lusch. I samband med försäljningen till Lusch blev vi tvungna att ordna en utfartsväg åt honom till



Arne Eklund som ung pojke

blivande Häradsvägen. Pappa köpte fyllnadsmaterial från Långbro Sjukhus som då höll på att byggas till. Jag var då ca 9 år. Det var en massa sten som kördes dit och jag fick hjälpa till med att bära sten så att Lucsh skulle få en väg att gå på. Först 1961 kom den riktiga uppfartsvägen.

Tomten bredvid oss efter Häradsvägen köptes av en man vid namn Lundin som även köpte en tomt på andra sidan Gnejsvägen. Han var murare till yrket, så han byggde själv upp sitt hus. Jag gissar att det var den första murade Snättringevillan. Han gjorde så att han delade huset med en mellanvägg. På den ena sidan som syntes om man kom från Konsumhället var en disk för



mjök, grädde, ost och kaffe och en del andra livsmedelsvaror. Med ingång från vår tomt, dvs. på andra sidan, låg ett mindre bageri som sålde färska bullar varje dag.

Även mamma och pappa ville ha en liten stuga att bo i, så det blev dags att sätta igång och bygga ett litet hus. Pappa tog hit sina bröder och man påbörjade arbetet med att föra upp stugan på ca 21 kvadrat meter. Det skulle räcka till en liten hall, ett kök och ett rum. Kommunen hade ännu inte påbörjat arbetet med kommunalt vatten och avlopp, så det fanns varken vatten eller el. Vi fick börja med att gräva en 5 meterdjup brunn. När vi skulle till att börja med snickeriarbetet fick vi ta oss till Nordströms Trävaru i Älvsjö. Vi fick leja en åkare för att ta hem virket via Korkskruven. Någon bil kunde inte komma fram där på den tiden, så det blev en åkare med häst och vagn.

Socialdemokraterna hade vid den tiden ökat så i antal att de tillsammans med Fastighetsägareföreningen behövde en lokal för deras respektive verksamheter. Därför byggde man den här lilla stugan som låg vid den blivande Häradsväggen och i hörnan av dåvarande Ringvägen. I dag tillhör området den nya Häradslunden och tidigare låg där en husvagnsförsäljning.

Arne Eklund

T. v. Lundins affär och t.h. Jönssons Kaffehandel



Nya tänder med datorns hjälp

Husbladet har gått till tandläkaren! Något som de flesta av oss tycker är obehagligt och drar oss för i det längsta. Därför är det viktigt att miljön och mottagandet är positivt och avslappnande. Något som far och son Michelin i Snättringedalen lyckats bra med. Dessutom ligger man i framkanten vad gäller utnyttjandet av ny teknik och datorer i samband med tandbehandlingar.

En tom patientstol

För ca fyra år sedan stod många hus tomma i Snättringedalen och det var ont om köpsugna spekulanter. Det såg också ganska mörkt ut för tandläkarbranschen. Många praktiker var på fallrepet. Då bestämde sig Greger och Mattias Michelin för att öppna en helt ny mottagning i Snättringe. Tvärt emot alla goda råd. Och utan patienter som stod och ringde på dörren. Men det fanns en stor portion vilja och en önskan om att få arbeta tillsammans. Under de första åren bodde Mattias på övervåningen och gjorde klar sin tandläkarexamen medan man varje onsdag tillsammans lagade tänder på bottenplanet. Nu är patientliggaren fulltecknad med besök från hela stockholmsområdet.



Greger Michelin framför dataskärmen.



Ellinore Söderberg i den digitala röntgenapparaten som roterar och geren bild av hela käken.

Tidigt datoriserade

Det papperslösa kontoret blev aldrig någon verklighet tack vare datorerna men röntgenbilder utan plåtar och farliga kemikalier är på väg att revolutionera tandläkarnas arbetsmiljö. Med hjälp av digitala kameror och datorteknik kan man snabbt och lätt få en bild på skärmen där allt slarv med tandborstningen syns tydligt. Vill man zooma in "höger distalt" är det bara att trycka på tangenten och både tandläkaren och patienten kan se resultatet. Bilderna är också lätta att lagra på en diskett och med vändande post ge svar till bl a Försäkringskassan. Det är en arbetsparande metod som även ger möjlighet att förhandspröva olika förslag vid t ex implantat och mäta hur långa skruvar som behövs. Du kan med andra ord välja hur du vill se ut i munnen på samma sätt som du hos vissa frisörer kan se dig själv på en dataskärm med olika frisyrier.

Estetisk tandvård

Ett område som ökar är estetisk tandvård dvs vi vill ha stomatoleenden med raka, vita tänder. Här är också datorn ett ovärderligt hjälpmedel. Både Greger och Mattias tycker att många korrigeringar som sker i efterhand kunde kan undvikas om man regelbundet gått till tandläkaren. Att undvika rökning och snusning om man inte vill ha gula och missfärgade tänder är allmänt känt men att läsk och chips bredvid datorn när man surfar är surt och frätande vill inte alla ta till sig. Michelin och Michelin har märkt att många ungdomar slarvar med att gå till tandläkaren, särskilt åren efter gymnasiet. Man tycker det är dyrt och det finns annat som är roligare. Ett gott råd från din tandläkare är att gå i tid så blir det inte dyrt!

Borsta mera!

För att få fina tänder är det bara regelbunden tandborstning och tandtråd som gäller. Greger avfärdar alla supertandkrämer och

specialdesignade tandborstar. En bra tandborste ska ha litet borsthuvud, täta borststrån och vara mjuk. Det finns utbytbara borsthuvuden som både är praktiska och miljövänliga. Skafvet håller oftast mycket längre än borsten. Elektriska tandborstar är inte bättre än handdrivna men om det blir roligare att borsta kanske det blir grundligare gjort. Vill man inte använda tandtråd finns det även en liten mellanrumsborste med olika tjocklek. Tandkrämen bör innehålla fluor och ett svagt slipmedel. Allt annat är bara marknadsföringstrick.

DoxaDent - ett nytt fyllnadsmaterial

Jakten på ett nytt fyllnadsmaterial efter amalgam har pågått länge. Nu har en svensk professor, Leif Hermansson, tagit fram ett material som är biokompatibelt. Det innebär att det inte påverkar människokroppen samtidigt som risken för allergier hos tandläkarna minskar. Många tandläkare har blivit allergiska efter för mycket kontakt med alla plastmaterial.

Det nya materialet kallas DoxaDent och är lätt att arbeta med, tätar bra och har samma hårdhetsgrad som tanden. Att svenskarna är långt framme inom tandvård har tidigare visats genom titanskruvorna som håller implantat på plats. Det är också en svensk uppfinning.

Kul att jobba tillsammans

Både Greger och Mattias är helt överens om att det är roligt att jobba tillsammans. Man strävar åt samma håll. Pappa har alltid varit mycket modern och med sin tid, säger Mattias men Greger hävdar bestämt att utan Mattias hade han aldrig vågat satsa så mycket på datorer och ny teknik. För Mattias känns det som om en kompisrelation utvecklats till en arbetsrelation. Men Greger kan naturligtvis alltid hävda att han inte bara är tandläkare utan även pappa!

Lars Tiberg



Det ska inte göra ont att gå till tandläkaren hävdar både Greger och Mattias. Något som Ellinore uppskattar. Hon har tandläkarskräck efter obehagliga upplevelser i hemstaden Umeå.

Underhåll och sanering - Falcett gör rent hus

Falcett ligger på Yrkesvägen och jobbar med fastighetsservice, smide och asbestsanering. Bosse Almqvist ser ljusst på framtiden i en bransch där det finns mycket som är svart.

Företaget har flera år på nacken och har idag 7,5 anställda. Största kunden är Stockholmshem och 90% av alla uppdrag ligger söder om söder. Lokalvård och sanering är en tuff bransch med små marginaler. Det finns alltid någon som lämnar ett lägre anbud. Kvalitet är enda möjligheten att överleva. Att göra ett bra jobb kräver tid, menar Bosse Almqvist. Slarv och fusk leder bara till missnöjda kunder.

Asbest är fortfarande ett stort problem och det finns gott om den varan i gamla plåtdörrar och under golvmattor. Saneringen är inte helt riskfri även om man som seriös sanerare bär heltäckande overall.

Asbesten kan påverka slemhinnorna och ge bestående men för hela livet. Bosse Almqvist är också kritisk till hur man hanterar asbesten när den kommer till sopptippen. Som det nu är finns det risk att den farliga asbesten kan spridas och ge upphov till miljöförstöring.

Smide och andra heta arbeten upp-tar tillsammans med allmän fastighetsskötsel den största delen av Falcetts verksamhet. Allt från pannrum till takpannor tar vi hand om, säger Bosse Almqvist. Vi har ett antal verkstadsbilar med verkstadsutrustning som gör att vi kan klara av de flesta jobb "på plats". När det gäller smide så är

det brytförstärkning av dörrar och tillverkning av fönstergaller som är mest efterfrågat.

Bosse Almqvist bor ett stenkast från jobbet, på andra sidan gatan, och när han inte driver företag så finns han på havets botten. Bosse är inbiten dykfantast och på kontoret finns en vägg med fynd från gamla vrak. Att försörja sig som dykare har däremot aldrig varit aktuellt. Då förlorar jag ju en rolig hobby, skrattar Bosse.

Lars Tiberg



Bosse Almqvist tillsammans med Fredrik Nyberg och Oleg Ptjtsin.

Ny närpolis i Huddinge under uppbyggnad.

För en tid sedan nåddes vi av det dystra beskedet att närpolisen på Södertörn drogs in. Under tiden har vi varit hänvisade att sköta grannsamverkan i Snättringe fastighets-ägareförenings egen regi.

Under våren har vi fått besked att det ska ske en nystart med en närpolis enhet för hela Huddinge kommun och att de ska hålla till i Flemingsberg.

Lars Serenander - ny närpolischef

Husbladet har varit i kontakt med den utsedde närpolischefen, Lars Serenander, 40 år, boende i Segeltorp och tidigare känd för gott arbete i Vårby. Lars var vid tillfället fullt upptagen med rekrytering och andra förberedelser men tog ändå sig tid att lämna information till oss.

I nuläget arbetar Lars för att polistationen ska bli placerad i "gamla" Huddinge näpo lokaler, det fyrkantiga vita huset mitt emot kommunalhuset i Huddinge. I dagarna får han besked om så blir fallet och vi hållertummama.

80 poliser i Huddinge

Han räknar med att 80 poliser placeras i Huddinge. De ska svara för såväl utryckningstjänst, som utredningar och probleminriktat närpolisarbete. Några av utredarna ska vara inriktade på ungdomar. Förutom tvingade utryckningstjänst räknar han med att kunna styra in resurser mot olika typer av brott i olika områden när det är påkallat.

Gruppchefer kommer att utses med huvudansvar för olika geografiska områden. Där kommer även att utses kontaktpoliser för grannsamverkan mot brott. Det betyder troligen att vi kommer att få en kontaktpolis mot vårt område.



Blir det ännu tryggare i Snättringe nu?

Start 1 september

Lasse hoppas även få ha en stående kolumn i "Mitt i Huddinge. Han har gott hopp om att det ska märkas bland boende när närpolisen är igång igen.

Den nya organisationen beräknas träda i kraft den 1 september 2001.

Vi önskar Lasse och hans medarbetare lycka till med ett offensivt polisarbete och ser fram mot ett givande samarbete!

Lars Lehman