



Snättringe

Husblad

Medlemsinformation från Snättringe Fastighetsägareförening
Nr 56- Årgång 23 - Maj 2002



Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 2002

Styrelse:

Ordförande

Lars Lehman

Vice ordförande

Gösta Eriksson

Kassör

Annsöfi Ericsson

Sekreterare

Halina Öhman

Klubbmästare

Bo Antonsson

Ledamöter

Bengt Höglund

Helmuth Hoffman

Suppleanter

Lars Tiberg

Gert Östergaard

Kommittéer

Miljö och stadsplaner

Lars Lehman

Husbladet/Information

Lars Tiberg

Lars Lehman

Bengt Höglund

Gert Östergaard

Inköp

Helmuth Hoffman

Fest

Bo Antonsson

Birgitta Eriksson

Ann-Marie Bodin

Halina Öhman



Fr v övre raden: Annsöfi Ericsson, Lars Tiberg, Bengt Höglund, Helmuth Hoffman
Fr v nedre raden: Lars Lehman, Bo Antonsson, Gösta Eriksson

Grannsamverkan

Lars Lehman

Bo Antonsson

Halina Öhman

Historia

Gunda Femström

Irma Jansson

Placeringar

Kennet Berg

Eric Byström

Annsöfi Ericsson

Studiecirklar

Halina Öhman

Tält

Lars Lehman

Mikael Jonsson

Gert Östergaard

Bredband

Gösta Eriksson

Björn Norén

Roine Markhester

Christer Kambler

Revisorer

Leif Andersson

Gustav Rubensson

Revisorssuppleanter

Thomas Hugosson

Karl-Erik Larsson

Valberedning

P-A Lindqvist

Bernt Söderlund

Fax till föreningen:

E-mail: snattringe.faf@telia.com

Hemsida: www.snattringefastighetsagare.se

När du ska
köpa & sälja bostad

Kontakta din mäklare!
Tel 774 30 10

Fastighetsbyrå

Besöksadr. Lönnvägen 21. www.fastighetsbyra.nu

Snättringe Fastighetsägareförening
Box 2099 141 02 Huddinge
Postgiro: 7 52 73-3
Bankgiro: 111-6664
Fax: 08-711 13 38

Redaktion: Lars Tiberg
Lars Lehman
Bengt Höglund (foto)

Minskat buller och lägre hastighet på Häradsvägen

På årsmötet diskuterades trafiken på Häradsvägen. För några år sedan fann vi att hastigheterna var det stora problemet. Nu har kommunen med vår uppskattning satt in hastighetsdämpande åtgärder i form av rondeller, avsmalning och busshållplatser i vägbanan. Hastigheterna tycks ha gått ner. Genomfart och framkomlighet minskar. Om du tycker att det är jobbigt att köra på Häradsvägen, tänk då på alternativet med ökad trafik och ökade hastigheter.



En utbyggnad av Åleden mot Kungens Kurva skulle öka trafiken på smågatorna i Snättringe. Samtidigt skulle troligen trafiken på Häradsvägen fortsätta. Den totala trafikmängden i Snättringe skulle öka betydligt om vi hade två genomfarter mot E 4/ Kungens Kurva. Vi kan ju inte stoppa Häradsvägen för genomfart.

I samband med ombyggnationen av Häradsvägen har bullret åtgärdats med ekonomiskt stöd till bullerplank för de närmast boende. Det är bra, men samtidigt har det inneburit en förföljning av miljön kring Häradsvägen. Det vore önskvärt med planteringar av buskar och

vårdade ytor utanför planken mot gatan.

Det senaste problemet tycks vara tung trafik. Nyligen har föreningen skrivit till kommunen och begärt att Häradsvägen ska få likadana skyltar som Älvsjövägen för begränsning av den tunga trafiken.

Föreningens policy är att ha så liten genomfart som möjligt genom området samtidigt som vi stöter på beslutsfattare om alternativa vägar mot E 4, Kungens Kurva och City. Nu hoppas vi mycket på Södertörnsleden över Glömstafältet mot Masmo.

Hastighetskontroll på Stambanevägen

Föreningen har under senaste året varit i kontakt med trafikpolisen, Södertörn, om hastighetsmätning på Stambanevägen inte långt från Dannes Däck. Bengt Lindh på trafikpolisen berättade att de hade kontroll under en timme den 16 januari kl 10.00.

De rapporterade 1 olovlig körning och en hastighetsrapport på 67 km/timme. De skulle snart återkomma med en ny längre kontroll.

Handelskammaren vill ha väggtullar på Åleden 7000 fordon per dygn genom naturskyddsområde

I april 2002 presenterade Stockholms Handelskammars Huddingeavdelning ett förslag Vägprojekt Åleden. Medfinansierare var företagarföreningen Kungens Kurva, Skanska, Sollus byggkonstult och Bo Granqvist AB. Det skriver bl.a. att det politiska motståndet mot Åleden inte speglar den allmänna uppfattningen inom näringslivet och inte är samhälls-ekonomiskt motiverat.

De föreslår en avgiftsbelagd väg med betalstationer. Ett körfält för

abonnemangs resenärer och ett fält för direktbetalande resenärer. De tror på ca 7000 fordon per dygn. En betalstation skulle finnas nedanför vår Brandstation och den andra vid Kungens Kurva.

Huddinges Handelskammare börjar framstå som det största miljöhotet i Huddinge. Vi har inte glömt hur de arbetade för en storflygplats på Tullinge. Det hade inneburit stora miljöförsämringar i buller och luft för oss i Snättringe. Hur hade deras ekonomiska sinne

lyckats med tanke på dagens kris inom flygbranschen, när det går mot färre och billigare flygresor?

Nu vill de istället exploatera ett naturskyddsområde och samtidigt öka trafiken bland de boende i Snättringe och Fullersta. De tycks inte heller vara pålästa om att Södertörnsleden är på mycket god väg mot en lösning. Förhoppningsvis gör denna Handelskammare även annat än att komma med dessa allvarliga miljöfientliga förslag.

Nu kan du hyra föreningens nya tält

Årsmötet beslutade att föreningen skulle köpa in ett stort tält för både ha till egna arrangemang och för utyrning. Nu finns tältet på plats och under Snättringedagen kom det verkligen till pass då vädrets makter hade fyllt vattenkannan. Tältet rymmer ca 48 gäster och har måtten 4,6 m x 6,9 meter. Enligt bruksansvisningen så monteras tältet enkelt av två starka personer med vi rekommenderar fyra vanliga Svensson. För transport behövs en större personbil med takräcke eller en kombi/minibuss. Släpvagn kan också vara ett alternativ.

Vikten är totalt 155 kg fördelat på 2 tältpåsar, en låda samt buntar med stolpar. Längsta stolpen är 3,4 meter. Tältet är gjort av PVC-belagd lackad väv som är flammskyddad. Tältkonstruktionen är utförd i galvaniserat stål och aluminium. Komplet med tak och sidodukar.

Nedan en liten bildsvit när tältet monterades för första gången på ordförande Lehmans tomt. Lars Lehman är också tältgeneral och ingår i tältkommiteén (se sid 2).

Hyra för föreningens medlemmar

Kostnad: 500 kr + 500 kr i disposition per gång (ca 1 dygn/helg). Bokning via föreningens mail:

snattringe.faf.@telia.com eller fax 08/711 13 38. Bokning gäller då föreningen bekräftat tiden. För fler detaljer och om tältet är ledigt se vår hemsida: www.snattringefastighetagare.se.



Carinas trädgårdstips

I somras när vi gjorde hemma hos reportage hos Carina och Anders Wikander, stod att läsa i Husbladet nr 54 (höstas), blev redaktionen imponerad av trädgårdens blomsterprakt. Carina delar nu med sig av sina favorittips:

Våiris, Iris reticulata "Gorden" tillhör en av mina favoriter. Den är lättodlad och blommar i april. Man blir helt hänförd av den vackra färgen som skiftar från ljust blått till mörkblått med lite inslag av gult och vitt. Den lyser som en liten juvel, där den sticker upp i jorden. Våiris bör planteras så tidigt som möjligt på hösten. Knölarna planteras ytligt, ca 8 cm djupt på en solig plats. Man kan gärna fylla på lite grov sand runt knölen upp till markytan. Eftersom den inte vill så fuktigt, bidrar sanden till att överskottsvatten lättare dräneras bort.

En annan favorit är **dvärgsyren Syringa meyeri "Palibin"**. Det är ett mycket fint litet stamträd, som jag köpte för att få lite höjdvariation i en rabatt. Den har sitt ursprung i norra Kina. Dvärgsyrenen blommar rikligt och doftar under försommaren med små graciösa violetta blommor. Den blir ca 1,5 - 2 m hög med en tät, klotformig krona. Bladen är små och ger ett friskt grönt intryck. Dvärgsyrenen vill stå i ett soligt eller halvskuggigt läge. Den är härdig till zon 4.

Den kanske ståtligaste växten i min trädgård är nog prakt-
riddarsporren, **Delphinium pacific-hybrid Blue Bird**. Den är oerhört vacker och blommar under juli och augusti med en härligt intensiv blå färg. Den blir ca 150 cm hög och bör därför stå skyddat så att den inte ska-

das av blåst. För att trivas vill den ha porös, näringsrik och väl-dränerad jord. Den tycker om sol, men jorden får inte torka ut.

Lycka till och en trevlig sommar i trädgården

Carina Wiklander



*Prakt-
riddarsporren, Delphinium pacific-hybrid Blue Bird
sommaren 2001 och vår dotter Sandra
(Mamma Carina kan vara stolt över två så fina blommor! Red anm.)*

Här följer del 3 av Arne Eklunds intressanta minnen från när Snättringe var ungt.

Telefonen och skolan kommer till Snättringe



Ja, nu är jag åter här igen med några ord om gamla Snättringe och det är i början av 1929. Vad är det nu som invånarna går och talar om? Jo, det är en telefon som alla pratar om. Municipalfullmäktige har redan börjat och tala om att vi behöver telefon för att kunna klara av mycket som går att lösa per telefon. Kontakt togs av "gubbarna" (municipalfullmäktige) med telegrafverket och de var positiva till förslaget - men vi måste minst ha 100 svar. "Gubbarna" tog kontakt med oss ungdomar. Vi var en 7,8 st som höll ihop hela tiden. Vi lovade att hjälpa dem. Vi tog en lista och började gå runt till alla i samhället. Det gick bra. Vi kom med en lista som jag tror upptog 150 st som önskade telefon. Telegraferna sa ja, men det kom ett nytt problem. Vi var tvungna att hitta en lokal till telestationen, för personal och televäxel.



Arne Eklund som skolpojke

Arvid Karlsson* hade en väl så stor villa. Arvid upplät sitt stora rum till telestation. Det var en fin grej han gjorde. Inte minst att alltid ha folk i huset för att svara i när telefonen ringde. Det gick så till att abonnenter ringde på sin telefon och då kom de till växeln som då var hos honom. Växeln frågade vart man skulle, sedan kopplade de telefonen dit.

Då är det åter dags för vårt municip att ta upp med kommunen att en skola behövs i Snättringe. Våra föräldrar tyckte att det var för lång väg för oss barn att gå till Tomtbergaskolan. Tomtbergaskolan har redan så många elever att de var tvungna att ha dubbelläsning. Kommer vi också, blir det ytterligare elever som skulle få ta plats. Ja, vi fick vår skola i Snättringe. Den blev redan klar hösten 1930. Första tiden så var det bara dagtid, men

sedan blev det även dubbelläsning här i Snättringe.

Snättringe hade sina elever i Tomtbergaskolan tills vår skola blev klar. När vi skulle gå hem var det mörkt. Vi väntade kvar i Tomtbergaskolan en stund, för att gå ifrån Huddinge och komma samtidigt till Stuvsta som tåget från Stockholm anlände till Stuvsta station. Då var det stora möjligheter att vi träffade någon snäll tant eller farbror som vi kunde få sällskap med till Snättringe.

Ja, skolan invigdes i augusti 1930 och Svea Karlsson flyttade in i ena lägenheten. Sedan kom Margit Berglund till den andra lägenheten, i skolans övervåning. Tänk, jag tror det var mycket bra att lärarinnorna bodde i skolan. De var ju tvungna att liksom vi ha mat från affären. Många gånger stötte de ju på föräldrarna eller någon elev, på så sätt lärde de känna eleverna och föräld-



rama på ett bra sätt. Ja, det var många olika lärare under åren. Några kommer jag ihåg bl a förutnämnda Svea Karlsson, Margit Berglund och Frideborg Jansson, Svea Hultin, Signe Eriksson med flera som jag inte kommer ihåg namnen på. Jag minns också att det av lära-

rinnorna ordnades en julfest det första året och det var en riktigt trevlig julfest.

Hoppas några av er fortfarande bor kvar i Snättringe eller dess närhet så kan ni se om det är några ni känner igen och uppleva gamla minnen.

Nu är det dags att säga hej för denna gång.

Arne Eklund

Arvid och Alma Karlsson bodde på Oxelvägen 14. Huset finns fortfarande kvar och idag bor Ulla Wideberg med familj där.



Konsten att hitta rätt bland stock och sten

Skogen lockar många till rekreation, jakt och fiske eller bara en stilla naturupplevelse. För andra är skogen en personlig utmaning – något att lära sig att hitta i med hjälp av karta och kompass. Medlemmarna i Snättringe SK tillhör dessa skogarnas snabbfotade skara med Gömmarskogen som hemtama tassemarker.

I villakvarteren kring Snättringe Gård växte Snättringe Sportklubb fram i början på 30-talet. Mer exakt så bildades klubben den 22 februari 1931. Samlings-punkterna var festplatsen i samhället, bandyplanen på Långsjön och "Nybergs gårde" som låg i korsningen av Snättringe- och Frösövägen. Till en början var det mest friidrott men snart blev det fotboll och bandy som dominerade. Orienteringen fick inte ordentligt fotfäste förrän i början på 70-talet. "Den gröna vågen" gjorde att Svenska folket fick ett nyvaknat intresse för naturen och för motion. För SSK innebär det en fördubbling av aktiviteterna och 1975 var man en av arrangörerna till orienteringens flaggskepp; O-ringen 5 dagars. Bandy hängde med ända fram till 1991 då sektionen lades ned och SSK blev en orienteringsklubb till 100%.

Husbladet träffade SSK:s nuvarande ordförande, Leif Andersson, på föreningens loppmarknad vid Källbrinks Idrottsplats. Det är en glad ordförande som ser att intresset för orientering bara ökar. Snättringe SK är en av Stockholms större klubbar med ca 400 medlemmar. Klubben har en stor andel aktiva ungdomar och brukar i tävlingar placera sig bland de tre bästa Stockholmsklubbarna. Den egna klubbstugan är en central mötesplats där aktiviteterna engagerar hela familjen. Ge-



Maria Movin har hittat kontrollen



Ordförande Leif Andersson

menskapen och att ha roligt är lika viktigt som att tävla. Fast när man tävlar vill man ju vinna och då måste man träna. Det gäller att lära sig att hitta de vägar är snabbast i terrängen. Det är en tuff sport där vädrets makter inte alltid är nådiga och terrängen kan vara både fuktig, backig och stening. Dessutom måste man kunna läsa kartan och hitta kontrollerna. Men enligt Leif Andersson så hamnar alla fel förr eller senare. Att inte veta var man är tillhör naturligtvis en av orienterarens mar-drömmar. Trots förfinade kartor kan terrängen ibland vara väldigt platt eller likartad så att även en tränad löpare kan tappa orienteringen.

Orientering är en väldigt demokratisk sport där man tävlar i en mängd olika klasser beroende på ålder och erfarenhet. Även om SSK har många unga medlemmar så finns det även några gamla rävar som kan sätta klubben på prispallen. Rune Rådeström är en av dem som för två år sedan vann VM i H 55. I höst drar det ihop sig till stortävling i Flottsbro. Det är 25-manna som är världens största budkavleorientering med nästan 10 000 löpare. Men innan dess är det åter dags för O-ringen - ett måste för den äkta orienteraren. Större orienteringsfest finns inte.

I år går tävlingen i skogarna kring Skövde. Orienterare från hela världen ställer upp och ny nation för året är Venezuela. Förutom gemenskapen bland tält och husvagnar får orienterarna också chansen till lite musikaliska upplevelser i form av Thåström, Kent, Thomas Ledin och Hellacopters. En annan stortävling är Orienterings-VM som kommer att arrangeras i Sverige i september 2004 eftersom Västerås vann kampen över Kiev. Det är tredje gången som VM går av stapeln i Sverige.

SSK brukar också se till att vi kan få lite skogsdoft i våra hem. De flesta har säkert uppmärksammat julgransförsäljningen som bedrivs på tre ställen i Huddinge. Den ger viktiga pengar till klubben och förhoppningsvis en grön grann gran på julafton. Snättringe SSK har också en aktiv hemsida, www.snattringesk.a.se, där du kan hitta aktuell information om klubbens aktiviteter. Leif Andersson hälsar att alla nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

Vad är orientering?

Orientering är en självvald väg i okänd mark,
tankens skärpa vid kroppslig möda,
snabba beslut under spännande tävling.

Orientering bjuder dådfylld kamp mot goda kamrater,
ensam strid mot markernas hinder,
vilsam växlan mot vardagens ävlan.

Orientering skapar ett gladlynt och frimodigt släkte,
en härdad stam med längtan till äventyr och dust,
kärlek till naturen – källan för livslust och levnadskraft.

Mottot ovan skrevs ner på 1930-talet, men är lika giltigt idag.

Orientering är en fascinerande idrott, där man använder karta och kompass för att snabbt hitta vägen mellan olika kontrollpunkter i terrängen. Dessa punkter, som vanligtvis kallas kontroller, är i terrängen markerade med en orange-vit nylonskärm och på kartan med en röd eller lila cirkel.

På en orienteringsbana springer de deltagande löparna på tid. Ett viktigt tävlingsmoment är att så snabbt som möjligt hitta alla kontroller, på mer eller mindre dolda ställen i naturen, i en förutbestämd ordning. Vinnare blir den som är bäst på att läsa karta och kompass och som väljer snabbaste vägen mellan kontrollerna.

Vid varje kontroll ska deltagaren markera (stämpla), antingen med ett elektroniskt eller ett manuellt kvitteringssystem, så att det kan kontrolleras att deltagaren varit vid de rätta kontrollerna. God orienteringsförmåga är alltså starkt utslagsgivande för den som vill lyckas i den här idrotten.

Orientering är en tuff och hård elitidrott. Samtidigt är orientering en utmärkt familjeidrott. Det finns klasser för alla, från extrema elitlöpare till nybörjare och motionärer. Åldersindelningen sträcker sig från 10-årsklasser upp till 90-årsklasser.

Inom varje ålderskategori finns det banor med olika svårighetsgrad och längd. På de flesta tävlingar finns det dessutom ett antal öppna klasser, där vem som helst kan delta utan att behöva vara medlem i någon orienteringsförening. För att delta i en av tävlingsklasserna måste man varav medlem i någon av Sveriges ca 700 orienteringsföreningar.

Den vanligaste formen av orientering är individuella tävlingar i dagsljus. Men det finns också andra former, exempelvis nattorientering, budkavleorientering (stafett) och patrullorientering (två eller flera löper ihop). I Sverige arrangeras det cirka 650 tävlingar per år.

Hämtat från Svenska Orienteringsförbundets hemsida www.orientering.se

Vi kan mer än vi tror!

Dummy Design är stora i det lilla formatet

Det finns gott om reklamtryckare och kopieringsbyråer men oftast krävs det stora volymer för att inte priset ska bli för högt. DD Copy Shop på Häradsvägen har vänt på steken och levererar gärna enstaka banderoller eller fixar ett firmatryck på dina arbetskläder. Husbladet har hälsat på hos Peder och Ingrid Oden som sadlat om från restaurang till digital bildhantering.

Peder och Ingrid Oden var under många år krögare och har bl a drivit Restaurang Pucken i Huddinge. När det blev för tungt och stressigt att husera bland grytor och stekpannor började man i liten skala bygga upp ett företag inom reklamtryck. Datorerna började i samma veva att utvecklas i snabb takt. Peder blev fascinerad av möjligheterna med Macintosh som 1992 var rolig att jobba med jämfört med den då DOS-baserade PC:n. Inom reklam och trycksaksproduktion har Mac'en fortfarande sin givna fanclub även om Windows gjort även PC:n användarvänlig. Utvecklades gjorde också makarna Odens Dummy Design som 1997 fick lämna hemmet för lokalerna vid Lövdalen. Trycket från kunderna hade blivit för stort och fritiden var hotad. Det gick inte att ha service 24 timmar om dygnet

DD Copy Shop's affärsidé är att jobba med små upplagor men samverka med andra företag i nätverk när kunderna efterfrågar stora volymer. Redan under restaurangtiden upptäckte Ingrid hur dyrt det ofta var att bara få några få matsedlar tryckta. Här fanns ett behov på marknaden.

Även de små företagen måste få en chans att synas tycker Peder. Förutom småföretagare har Peder och Ingrid också stora drakar som Ericsson och Siemens som kunder.

DD Copy Shop tillverkar i dag det mesta inom reklam och trycksaker och samarbetar i nätverk med andra företag i branschen för att kunna erbjuda bästa teknik och kvalitet till rimliga kostnader. Kjellis Offset och Plast In finns givetvis med i nätverket. En nyhet för året är små dekaler som man kan fästa på reklamprylar eller presenter i stället för att gravera eller trycka. Tekniken kallas

domning och för 500 kr får man ett A4-ark med dekaler. Lite lös-nagellim på baksidan och dekallen sitter bergfast. Peder visar också stolt upp den senaste modellen av 4-färgskopiator som kan leverera bilder med samma kvalitet som ett fotolabb. Det finns bara en sådan kopiator i södra Storstockholm och det är på Häradsvägen 119!





Arbetet med reklamtryck är väldigt omväxlande och roligt eftersom man inte vet från dag till dag vilka uppdrag som kommer in. Det kan

vara att tillverka bilstreamers, göra företagstryck på en jojo eller tryck på 50 st T-shirt. Eftersom Copy Shop även förmedlar uppdrag så

finns det egentligen ingen begränsning. Vi kan mer än vi tror, säger Peder och Ingrid som trivs med sitt jobb som egna företagare.

Vivo=mat

Kalkärrsvägen 66 Huddinge Tel: 449 34 05 *börsern*

Öppet 8-21
ALLA DAGAR

Din närbutik med mycket personlig service där vi i första hand satsar på svenska färskvaror i mån av tillgång.

En ny förening vill Rädda Långsjön

Tänk dig att en tidig morgon i augusti ta ett dopp i klart och välsmakande vatten och tänk att kunna bjuda dina gäster abborrefiléer fångade i den erkänt vackra och rena Långsjön. Med bl. a. de här visionerna startade sommaren 2001 föreningen Rädda Långsjön

Långsjön mår helt enkelt inte bra! Hur kommer det då sig att sjön är så grön, luktar illa och drabbas av syrebrist och fiskdöd?

I huvudsak beror det på två saker: för stor tillförsel av fosfor d.v.s. näringsämnen och alldeles för dålig vatten genomströmning.

Långsjöns tillrinningsområde upptas till 90% av villabebyggelse vilket är en större andel än någon annan sjö i Stockholm. Det innebär att bl.a. fosfor från gödsel i trädgårdar rinner ner i sjön och ökar näringsstillförseln. En annan stor bov är vatten från avloppssystemet som vid häftiga regn rinner ut i sjön, s.k. bräddningar.

Föreningens mål är att med många medlemmar bli en stark grupp som lättare kan få Stockholms och Huddinges kommun samt Stockholm Vatten att vidta nödvändiga åtgärder för att vi skall få en renare och friskare sjö.

Föreningen kommer bl.a. att arbeta med:

- Bräddningen till Långsjön måste upphöra.
- Luftningen vintertid måste fungera.
- Att tillförsel av dricksvatten permanentas, (startar våren 2002)
- Information till kringboende om vad man själv kan göra.
- Långsjödagen, en dag med simtävling, roddtävling, korv, glass och annat kul.

Föreningen söker efter villiga och kunniga krafter som kan bidra med arbete i föreningen. Det kan handla om allt ifrån att dela ut informationsblad till att hjälpa till med ansökningar av EU-bidrag och skrivelser till myndigheter. Vi

söker också historier, skrönor och anekdoter om sjön och livet runt sjön.

Om vi är många blir vi starka. Det är därför viktigt att alla runt sjön på både Huddinge och Stockholmsidan får kännedom om föreningen. Så berätta om föreningen för grannar, vänner och andra som kommer i er väg för ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst för att kunna driva igenom förändringar.

Det är svårt att hitta argument mot att sjön skall renas, det är lättare att hitta argument för att rena sjön t.ex.

- Man kan bada med glädje. Sikt djupet kommer öka från 2 decimeter till över 1 meter.
- Man kan fiska och äta fisken.
- Området blir mer attraktivt.
- Husen blir attraktivare (hoppas inte tax.värdet tigger ännu mer).

Just nu pågår arbete med att tillföra vatten från vattenledningsnätet till Långsjön. Vattnet kommer



att rinna ut i ett stensatt dike. Det är dricksvatten som tillförs med en hastighet av 30 liter per sekund. Det innebär att sjöns vattenvolym kommer att bytas ut på ca 8 månader.

Långsjön behöver den här hjälpen. en orsak till algblomningen under sommaren är bl.a. att vattnet i Långsjön har dålig cirkulation och saknar riktigt tillflöde.

Texten hämtad från föreningens hemsida: www.langsjon.com.

Vill Du bli medlem gå in på hemsidan och titta.



Blöt vårfest i Snättringe

Snättringeskolans vårfest 2002 blev en blöt tillställning med både regn och åska. Trots det dåliga vädret var det många glada barn och vuxna som ställde upp. Barnen hade en förkortad skoldag med lektioner mellan 10.00 och 12.00. Därefter började festligheterna. Nyheter för i år var porslinskrossning och skottkärre rally. Det var många tallrikar som krossades under stort jubel.

Snättringe Fastighetsägareförening visade också upp sitt nya tält som kom väl till pass denna regniga lördag. Minigolfbanan inbringade 527 kronor som oavkortat går till eleverna i Snättringeskolan. I tältet fanns också en liten utställning om Snättringe och chans att vinna godis på tipsrunda.

Som vanligt fanns det också mycket ätbart i form av hamburgare, varmkorv, våfflor, kaffe mm. Många gick också hem med fina fynd från från loppmarknaden.



Kristoffer Zetterman och Svante Eklund svingar klubban

Woody
BYGGHANDEL
HUDDINGE

Bygg - Järn - Färg

**Allt för bygget
under ett tak**

Våra öppettider:

Månd - Fred 07.00 - 19.00

Lördagar 09.00 - 15.00

Söndagar 11.00 - 15.00

Djupåsvägen 8

141 40 HUDDINGE

Telefon 08-608 93 00

Fax 08-774 63 35

Huddingevägen - Stuvstaleden